



*Waarom al dat vechten?  
Waarom al die pijn?  
Je wilde hier niet weg,  
je wilde bij ons zijn.  
De strijd was oneerlijk  
en geheel niet terecht.  
Je wilde nog zo graag verder,  
maar je verloor dit gevecht.*

Wij nemen afscheid van

**mevrouw**

## **Liliane De Landsheer**

*dochter van wijlen*

*François en Cornelia De Landsheer - Becquet*

Geboren te Antwerpen op 28 januari 1957 en  
te Brugge van ons heengegaan op 3 maart 2021.

Gelet op de richtlijnen opgelegd door de Nationale  
Veiligheidsraad, zal de afscheidsplichtigheid plaatshebben  
op donderdag 11 maart 2021, in intieme kring.

Dit melden U met droefheid:

Mano Verboom,

Emiel(†) en Maria(†) Lenaerts - De Landsheer,  
Paul(†) en Jacqueline Dries - De Landsheer,  
Johnny(†) en Juliette De Landsheer - Celis,  
Gino en Marina Verwerft - De Landsheer,  
William en Carmen De Landsheer - Garcia,  
Bart en Sandra Muyldermans - De Landsheer,

Jacky(†); François & Barbra; Gert & Claudia; Cindy;  
Gillian & Jill; Matthias & Maité; Baje & Inez; Amber,

Jefke 

Correspondentieadres :

Familie De Landsheer

p/a Firma Louis De Cock nv

2660 Hoboken, De Bruynlaan 177

[www.begrafenissen-decock.be/condoleren](http://www.begrafenissen-decock.be/condoleren)